

1 mei

“En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderdzestig dagen lang”
Openbaring 11:3

De taak die de beide mannen krijgen zal zwaar zijn, maar ze zullen hiervoor ook op bijzondere manier toegerust blijken. We weten niet zeker wie het is die hier het woord voert. Maar wanneer er staat: “Ik zal mijn twee getuigen lastgeven”, en we letten op het woordje ‘Ik’, dan kan het haast niet anders dan dat we ofwel aan de Here God, dan wel aan de Here Jezus hebben te denken. Met andere woorden, het is de Here God zelf, in persoon van de vader, of van de Zoon, die zich hier nadrukkelijk zelf bemoeit met de dingen die nu gaan gebeuren. Het woord ‘getuigen’ is in het Grieks de meervoudsvorm van het woord dat wij in het woord ‘martelaar’ terugzien.

De eeuwen door waren er getuigen van Jezus Christus. Stefanus was de eerste getuige, die om zijn getuigenis werd gedood. Zo kreeg het Griekse woord voor getuige (martelaar) steeds meer de inhoud die het woord martelaar nu voor ons heeft. Op het getuigenis voor Jezus stond dikwijls een vreselijke dood. Het getuigenis wordt in de Bijbel altijd door mensen gegeven. Het zijn verlost, die van hun verlossing getuigenis geven. Hier lezen we het woord profeteren. Dit woord wil niet zeggen, dat ze voorzeggingen doen, maar dat ze de waarheid uitspreken. Zij proclameren, zij roepen uit en maken bekend. Zij zullen verkondigen dat de rampen die over de mensen zijn gekomen van Godswege zijn. Zij zullen bekend maken dat de Here God met zijn oordelen is gekomen. Wanneer er vandaag grote rampen gebeuren, dan wordt wel eens de vraag gesteld ‘waar was God op dat moment?’ Deze twee mannen zullen in die tijd daarop antwoorden en zeggen: God zat er midden in. Dit is van God. Dit zijn Gods laatste, nu hele harde waarschuwingen: Bekeer je!

De mannen zijn met een zak bekleed. In vroegere tijden stond dat symbool voor verdriet, rouw, nederigheid. Wij zeggen ‘kleden maken de man’. Deze kleding weerspiegelt de ernst van de boodschap. Het evangelie is een zeer ernstige boodschap, maar voor ieder die gelooft is het evangelie, blijde boodschap.