

Wij zullen nooit begrijpen wat er in onze wereld al zovele eeuwen lang gaande is, tenzij wij de bijbelse diagnose over het leven zullen accepteren. De apostel Paulus maakte deze diagnose heel duidelijk in Efez.6:12-13

'Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de machthebbers van de wereld, van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke boosheden in de lucht (de hemelse gewesten). Neem daarom de gehele wapenrusting van God aan, opdat u tegenstand kunt bieden in de boze dag en na alles verricht te hebben, stand kunt houden' (Efez.6:12-13)

Veel christenen denken dat satan in de hel is, maar dat is niet het geval, en het is zelfs gevaarlijk om zo te denken. De realiteit is dat hij erg actief aanwezig is, onder ons op aarde, om het menselijk geslacht én in het bijzonder christenen kwaad te berokkenen, en we doen er goed aan ons daarvan bewust te zijn. Satan is de overste van deze wereld. Daarom moeten wij altijd beseffen dat wij in 'bezet gebied' leven! Hij bevindt zich niet in de hel. Satan en zijn demonen zijn duistere, gevallen engelen die in vijandschap leven met God. Zij zijn de bronnen en veroorzakers van het kwaad. Deze gevaarlijke, persoonlijke entiteiten moeten wij goed onderscheiden. Het is noodzakelijk dat wij ons bewust zijn van deze negatieve krachten, en ervoor te zorgen dat wij altijd de gehele wapenrusting uit Efeze 6 dragen en tevens de Here bidden om bescherming.

De Bijbel laat van begin tot eind zien dat alle mensen, zonder uitzondering, ongeacht hun intelligentie, opleiding of cultuur, zonder Christus hulpeloze slachtoffers zijn van het satanische bestuur. Maar het goede nieuws is dat we daarvan bevrijd kunnen worden. Door de komst van die 'Sterkere', Jezus zelf, waarvan Johannes ons zegt 'Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werking des duivels verbreken zou' (1 Joh.3:8b), waardoor bevrijding verkregen werd.

Satan zal pas bij zijn vierde (en laatste) val in de hel (Gehenna, poel van vuur) terechtkomen. Datgene wat wij weten van de satan is voldoende om te weten dat hij een wezen was dat oorspronkelijk goed als een machtige, sterke, mooie engel werd geschapen. Er wordt in de Bijbel in Jes.14 en Ezech.28, in een profetische terugblik de hoogmoed en val van de satan, de duivel beschreven. Eerst lijkt het te gaan om een koning. De koning van Babel en Tyrus. Zijn naam wordt niet eens genoemd, maar het was volgens Flavius Josephus, 'Ithobalus II', in het Hebreeuws 'Etbaäl'. Etbaäl betekent 'Baäl is met hem' en wijst duidelijk op zijn satanische karakter. Hij gaf zichzelf voor God uit. Satan was de macht achter de troon van de koning van Tyrus. Deze vorst en koning is het voorbeeld van een andere boosaardige vorst, van de overste dezer wereld, de satan. We zien hoe hij rebelleerde tegen de Allerhoogste, dat werd zijn val. In Ezechiël 28:14 lezen we over de opstand van de voornaamste beschuttende cherub, die voor Gods aangezicht stond. We lezen hier:

'Van de berg der Goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlamme stenen...ter aarde wierp ik u neer'

Dat deze beschuttende cherub uit de hemel gestoten werd, betekent, dat hij uit de onmiddellijke nabijheid van God verwijderd werd. Hij werd dé satan, de letterlijke betekenis van dit woord is 'één die de weg verspert of moeilijk begaanbaar maakt'. Het boek Ezechiël spreekt over de satan in de

