

Engelen zijn door God geschapen wezens die van nature in de geestelijke wereld functioneren, evenals mensen van nature in de materiële wereld functioneren. Ze verschijnen gewoonlijk in mensengedaante (Gen.18:2 en 19:5). We zien ze niet, toch zijn ze er, ontelbaar veel (Job25:3a). Openb.5:11 ''en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen...'' Het woord engel betekent 'bode', 'boodschapper'. God is de Here der Heerscharen (1Sam.17:45). Hij regeert en heeft heerschappij over de engelen. Wat weten we en kunnen we zeggen van engelen? De Here God heeft ons dit in Zijn onveranderlijke waarheid aan de mens meegedeeld in Zijn Woord de Bijbel. De Bijbel is daarvoor het beste naslagwerk over engelen. Engelen waren er al voordat er mensen geschapen werden. Engelen behoren tot de onzienlijke, de geestelijke wereld. Het zijn geestelijke wezens; ze zijn niet van vlees en bloed zoals wij (Luk.24:39), maar hebben een hemels, geestelijk lichaam (1 Kor.15:40-44). Ze hebben dus geen lichaam zoals wij, maar zij kunnen wel een lichaam aannemen. Engelen zijn als geestelijk wezens niet gebonden aan de fysische wetten die gelden voor de menselijke natuur. Engelen kunnen gesloten gevangenis binnenkomen, (Hand.12:6-8) ze kunnen gevangenisdeuren openzetten (Hand.5:19) en ze kunnen nederdalen onder de vorm van een vuurvlam (Rich.13:19-20). Engelen zijn in staat om grote afstanden in korte tijd af te leggen (van de hemel naar de aarde) Dan.10:5-7; 12-13. In de Bijbel vinden we daarvan meer dan één voorbeeld Denk aan de engelenverschijningen rondom de geboorte en de opstanding van Christus. De Hebreeuwse naam is <<bene ha-elohim>>, zonen van God. Ze voeren de wil van God uit en maken daarbij geen vergissingen. Het zijn dienstknechten van God en niet van mensen. Engelen hebben een eigen persoonlijkheid. Ook de engelen waren geschapen met een eigen vrije wil. Daarom werd de satan persoonlijk geoordeeld voor zijn opstand tegen God, evenals alle engelen die hem in zijn opstand zijn gevolgd. Dat zijn de demonen de engelen van de satan de tegenstander van God. In één opzicht waren mens en engel gelijk. Immers, in het paradijs hadden we een vrije wil. We konden kiezen voor God of tegen God. Het laatste is gebeurd. Wij hebben God niet vertrouwd op Zijn Woord. Een derde deel van de engelen heeft tegen God gekozen. Het andere deel is God trouw gebleven. Dat deel zal Hem nu eeuwig dienen zonder zonde. Niet mechanisch, als een geprogrammeerde machine. Maar vrijwillig en gewillig. Zo zijn er ook verschillende rangorde in de wereld van zowel de engelen als van de demonen. De Bijbel noemt het woord 'engel' bijna 275 keer. Een speciale vermelding krijgt de 'Engel des HEREN'. Maar we lezen ook nog over cherubs, serafs, aartsengel, engelenvorsten en engelen met speciale taken. De engelen van God hebben een lichtende gestalte ze stralen de heerlijkheid van de Almachtige uit waarmee ze in verbinding staan. Zo hadden ook Adam en Eva voor de zondeval een stralenkleed (een mantel van licht), dat van hun weg viel na de zondeval en ze zichzelf naakt bevonden. Engelen hebben tot taak om de dingen te besturen Hebr.1:7 zegt:

|| Van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; ||

In de Bijbel worden uitsluitend mannelijke engelen beschreven. Bovendien zijn alle woordvormen die op engelen betrekking hebben mannelijk en niet vrouwelijk of onzijdig. In Gen.6:2-4 wordt gesproken over 'zonen Gods' (dat wil in dit geval zeggen: gevallen engelen) dat zij seksuele omgang hadden met vrouwen uit de mensen. Ik vind dat behoorlijk mannelijk klinken' dus engelen zijn niet geslachtloos. Engelen hebben meer kennis en een grotere macht dan mensen. Ze zijn begiftigd met inzicht en met wijsheid (2 Sam.14:17-20). In zijn strijd met de satan om het lichaam

