

31 juli

“En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarden, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij”.

Openbaring 17:4

De overspelige vrouw, of beter de overspelige kerk, de valse kerk wordt hier nader omschreven. Zij die de Here God en onze Here Jezus zou moeten dienen en liefhebben krijgt hier een heel ander gezicht. Een prachtige buitenkant, maar een onreine binnenzijde. Hier wordt een schijnwereld getekend met een ongekennd grote en slechte invloed. Dat er valse en ware gelovigen zijn, dat heeft zich de eeuwen door bewezen.

Sinds de zondeval loopt er een scheidslijn. Kaïn en Abel staan feitelijk model voor de twee verschillende vormen waarin geloof wordt uitgedrukt. Kaïn is godsdienstig, brengt een offer, maar zijn offer is niet naar Gods wil en herstelt niet de verbroken relatie tot God. Zo is ook de valse kerk en religie. Het komt allemaal mooi en godsdienstig over maar het herstelt niet de relatie tot de Here God. Er vindt geen verzoening plaats, het offer voldoet niet. Dan verandert ook het karakter van Kaïn, die verandering zullen we ook zien bij de antichrist en de valse kerk. Bij Abel ligt dat heel anders. Hij offert een dier. De Bijbel leert dat er zonder bloedstorting geen vergeving van zonde is (Hebreeën 9:22). Daar ligt ook het verschil in de offers van de beide broers.

De Here God had hen dit verschil geleerd. Adam en Eva probeerden ook hun zonde te bedekken, met vijgenbladeren. De Here God neemt die bladeren weg en geeft hen huiden van dieren. De dieren werden gedood opdat de zonde van de mens bedekt zou worden. Ondertussen zit de vrouw op de rug van het beest en straalt ze pracht en praal uit. Het scharlaken dat ze draagt is een teken van overdaad (2 Samuël 1:24), daarnaast is het een teken van een zondig leven (Jesaja 1:18). Wie besef heeft van de rijkdommen van de rooms-katholieke kerk legt hier al snel een relatie. Maar overvloedige rijkdom is niet alleen het voorrecht van deze kerk, veel religies hebben rijkdommen die niet te schatten zijn.

Iedere religie die mensen niet met God verzoend is in principe een valse religie hoe mooi ze zich ook presenteert. De Here Jezus zegt: Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Van Hem is niet bekend dat Hij zich in weelde baadde.