

30 december

“Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!”

Openbaring 22:20

We zijn ons er veel te weinig van bewust dat de Bijbelse geschiedenis lineair is en niet cyclisch. Dat wil zeggen dat de geschiedenis zich vanuit een beginpunt beweegt naar een eindpunt, dingen komen niet terug. In het cyclische denken daarentegen ligt dat anders. Net zoals de zon iedere dag weer terugkomt en er ook steeds weer een nieuw jaar begint, zo geloven mensen die het cyclische denken aanhangen in een voortdurende herhaling. Reïncarnatie is bijvoorbeeld een manier van denken dat gebouwd is op dat cyclische principe. Feitelijk is dat een eeuwige gevangenschap, je wordt nooit bevrijd en komt nooit los van de situatie hooguit krijgt de situatie een andere vorm.

De Bijbelse boodschap is er één van hoop en bevrijding. Vanaf het boek Genesis, waarin de wordingsgeschiedenis beschreven staat, dus het begin gemarkeerd wordt, tot het boek Openbaring, waarin de voleinding staat beschreven zien we hoe de geschiedenis zich ontwikkelt. De geschiedenis ontwikkelt zich dus naar een prachtige toekomst. De bevrijding van de mens die gevangen was door zonde, maar in Christus deel gekregen heeft aan een toekomstige hoop.

Het is de Heiland der wereld, die als het zaad in Genesis werd aangekondigd maar straks in heerlijkheid en glorie zal komen. Hijzelf, de wortel van het geslacht van David, de blinkende morgenster. Hij verlangt net zo sterk en sterker dan wij naar dat grote moment. Hij roept het ons toe: Ja, Ik kom spoedig! Hoeveel mensen in zorg, verdriet en nood hebben vertroosting gevonden in deze blijde hoop. Zij wisten niet vast te zitten in een zich eindeloos herhalende cyclus van droeve gebeurtenissen. Zij wisten van de vrijheid die komen zal. Hoeveel mensen hebben pijn, angst en benauwdheid gekend wanneer het stervensuur naderde, maar werden gesterkt door het geloof: Ik zal eens mijn Heiland in heerlijkheid zien!

Al die mensen, miljoenen moeten het zijn, antwoorden op de proclamatie van de Here Jezus: ‘Ja, Ik kom spoedig’, met het gelovige antwoord, een gebed: Amen, kom Here Jezus!

Hebt u deel aan datzelfde geloof, is dat ook uw zekerheid en verlangen, kunt u het met al die broeders en zusters mee roepen: Kom Here Jezus? Dan is de genade van de Here uw deel.

Ik weet het zeker, Jezus zal spoedig komen, Maranatha.