

29 augustus

“En zij zeiden ten tweeden male: Halleluja! En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden”.

Openbaring 19:3

Het staat er gewoon, dit is de tweede keer dat het woord ‘halleluja’ in het boek Openbaring wordt gebruikt. Prijst JHWH. De grote schare in de hemel kan er niet genoeg van krijgen. Prijst God, loof de Heer, verheerlijk de naam boven alle naam! Wie kan er op aarde niet van genieten? Van die momenten van lof en aanbidding. We hebben een God en Heiland die geweldige en ongedachte dingen heeft gedaan. Hij heeft de vijand verslagen, de boze onttroont en ons verlost en zal ons straks in Zijn heerlijkheid opnemen. Prijst God, halleluja.

Wanneer we zien dat de Bijbel terughoudend is in het gebruik van het woord halleluja, dan moeten ook wij daar terughoudend in zijn. Zoals eerder geschreven, heeft dit woord alles te maken met de machtige naam van onze God JHWH. De Heer zelf heeft gezegd dat die naam niet misbruikt mag worden, ook niet ijdel. In dit verband betekent het dat je niet zonder doel, zomaar, Gods naam mag noemen. Tegenover de antichrist, de man die grote woorden van godslastering spreekt moeten wij groot en diep respect betonen wanneer we Gods naam op de lippen nemen. Hem alle eer geven kan en mag natuurlijk altijd.

We lezen hier ook van opstijgende rook. Soms staat rook voor de gebeden die gebracht worden. We zagen het altaar, vanwaar af de gebeden tot God gebracht werden en samen met de wierook een lieflijke geur voor God zijn. Hier is de rook echter niet lieflijk en prettig om te ruiken. Hier is het de rook van het oordeel. Babylon is gevallen, de hoer geoordeeld, de stad omgekeerd. Haar rook stijgt op, teken van het eeuwige oordeel. Welke woorden de veroordeelden zullen gebruiken weet ik niet, maar er zal wroeging zijn, zij zullen zeker geen halleluja roepen. Wie in dit leven God niet wil groot maken, zal straks niet kunnen juichen tot Zijn eer. De rook, teken van de grote vernietiging van het Babylon van de eindtijd, het Babylon dat staat voor de oproer van de mens, zal tot in eeuwigheid haar stank en verblinding geven.

Maar wie de Here verwachten, zij zullen juichen, prijst God, loof de Heer, halleluja.