

27 juli

“En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren”.

Openbaring 17:1

Babylon is altijd beeld geweest voor valse religie. De traditie zegt dat een bordeelhoudster, luisterend naar de naam Semiramis, na de dood van haar man, dat zou Nimrod geweest zijn, op bovennatuurlijke wijze een kind gekregen heeft. Daarmee zou de basis gelegd zijn van de madonna met kind cultus. Die cultus komen we in bijna alle heidense godsdiensten tegen en feitelijk is ook de Maria met kind traditie in de Rooms katholieke kerk daarmee verbonden. De blauwe vlag van Europa met de gouden sterren is de vlag van Maria!

In Babel herkennen we diverse zaken die allemaal samenhangen met de hoogmoed en de zucht van mensen om als God te zijn. Dat was ook de verleiding waar het eerste mensenpaar, Adam en Eva, voor bezweek en tot zonde kwam. Wanneer we naar Genesis 11 terugbladeren lezen we van de torenbouw van Babel. Er wordt een plan gemaakt om een toren te bouwen die tot in de hemel reikt. We moeten niet denken dat de mensen in die tijd zo naïef waren te denken dat ze tot de hemel konden opklimmen. De toren was een soort tempel, de bovenste etage was een plek waar astrologie werd bedreven. Er zijn verschillende van deze torens, die ziggurat genoemd worden, gevonden. De toren zal van Babel zal wel als de grootste bedoeld zijn. Door middel van astrologie probeerde men de toekomst naar eigen hand te zetten. Omdat de sterren goed staan doe je dingen, of juist niet omdat de sterren niet goed staan. Dat geeft de mens het idee als God te zijn en alles in eigen hand te kunnen nemen.

Opmerkelijk is dat de Here God bij Zijn oordeel in Genesis zegt: “dat niets van wat de mens denkt te doen voor hen onuitvoerbaar is” (Genesis 11:6). Wanneer we dat op ons laten inwerken huiveren we. Vandaag herkennen we om ons heen dezelfde mentaliteit. Mensen laten zich door occulte machten drijven en denken dat de mensheid alle problemen wel te boven zal komen. De Here God daalde toen neer. In het laatste Bijbelboek zien we opnieuw dat God neerdaalt om andermaal een oordeel over Babel te vellen.

27)