

26 juni

“En de persbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, zestienhonderd stadiën ver”

Openbaring 14:20

In de persbak werden tijdens de oogst de druiven verzameld, daarin werden ze geperst, met blote voeten kapot gestampt, zodat het sap daaruit stroomde. Die gebeurtenis staat als voorbeeld voor het vreselijke dat hier genoemd wordt. Het vreselijke is dat het niet om druiven gaat maar om aan God ongehoorzame mensen. De Here zelf zal de persbak treden. De persbak staat buiten de stad, de gedachte hierachter heeft te maken met de offerdienst. De stieren die geofferd werden voor de zonde van de mens werden buiten de legerplaats geslacht.

Onreinheid moet buiten de legerplaats, de stad, gehouden worden. De legerplaats mag niet verontreinigd worden. We denken aan de Here Jezus, waarvan de Hebreëenschrijver ons leert in Hebrreeën 13:13 “Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen”. Onze smaad en onze onreinheid is door de Here Jezus op Zich genomen. Buiten de legerplaats, Golgotha lag buiten Jeruzalem, daar heeft de Here Jezus ons oordeel gedragen. Tot Hem mogen we gaan en verzoening ontvangen. Hier zien we hoe de mens die dat aanbod van genade afwees, zelf het oordeel dragen moet. De rechtvaardige God, moet als rechter vonnis vellen. Een rechter kan geen loopje nemen met de regelgeving, dat zou een samenleving corrupt en onrechtvaardig maken. God is een God die rechtvaardigheid eist en liefde geeft.

Over een lengte van 1600 stadiën vloeit het bloed. Van het woord stadiën is ons woord stadion afgeleid. Het gaat om een afstand van 300 km en daarmee hebben we heel Israël voor ogen. Dat het bloed zal staan tot de tomen van de paarden zegt iets over de diepte van die beangstigende bloedplas. De paarden kunnen zwemmen in het bloed. Het is onvoorstelbaar. Vandaag zien we hoe de volkeren steeds meer tegen Israël samenscholen, na een korte schijnvrede zal deze profetie werkelijkheid worden. De legers van de antichrist zullen voor de laatste keer optrekken en vernietigd worden. Onvoorstelbaar? Dat God Zijn zoon gaf is ook onvoorstelbaar en toch deed Hij dat uit liefde voor ons. Laten wij daarom ook tot Hem gaan, die buiten de legerplaats onze smaad gedragen heeft.