

26 augustus

“en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde”.

Openbaring 18:24

Aan het slot van dit hoofdstuk wisselt het thema. Werden we tot nu toe bepaald bij het vreselijke lot dat de wereld, de cultuur van Babel wacht en hoe heftig werd dat beschreven. Nu worden we bij een andere groep mensen bepaald. Niet de miljoenen en wellicht miljarden die in deze periode van Grote Verdrukking onder het oordeel van God vallen. Nu wordt onze aandacht getrokken naar de vele slachtoffers van het misdadige regiem van de Boze. In Babel werd het bloed gevonden van profeten, heiligen en van allen, die geslacht zijn op aarde. Bedoeld worden al die mensen die trouw bleven aan de Here God ondanks moeite, zorg tegenstand. Ze bleven zelfs getrouw aan de Here God toen hun leven van hen werd geëist.

Als eerste martelaar komen we Abel tegen. Hij offerde op een Gode welgevallige manier, Kain daarentegen negeerde de weg van God en doodde zijn broer. Stefanus is het eerste slachtoffer van het Nieuwe Testament, ook hij werd door broeders, zijn volksgenoten gedood. In Hebreëen 11:35 e.v. lezen we een vreselijke opsomming: “anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten....zij zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd (waarschijnlijk is hier Jesaja mee bedoeld), met het zwaard vermoord”. Wij zouden nog kunnen aanvullen: voor de leeuwen geworpen, op de brandstapels gebracht.

De uitdrukking ‘hij rookt als een ketter’ herinnert aan die vreselijke dingen. Om al deze dingen wordt Babylon geoordeeld en vernietigd. Het is een verhoring van de gebeden der martelaren (Openbaring 6:10 en 8:4). Hoe moeten we nu aankijken tegen al dat leed, de enorme omvang van lijden en dood dat ons in deze laatste hoofdstukken getekend wordt. Tweeërlei, allereerst is het verschrikkelijk, onwaarschijnlijke aantallen van mensen zullen omkomen en voor eeuwig verloren gaan. Daarom moeten we nu het evangelie verkondigen, nu immers is het nog genadetijd. Aan de andere kant is het rechtvaardig en daarmee ook goed. De opstandige mens, die zich willens en wetens keert tegen God verdient niet anders dan de straf van God.

Voor de aarde, voor de getrouwen zal het bevrijding brengen. Hoe vreselijk ook, dit finale oordeel zal de weg openen voor een andere wereld en een andere regering.