

24 augustus

“En geen stem van citerspelers en zangers, van fluitspelers of bazuinblazers zal meer in u gehoord worden, en niemand, die enige kunst beoefent, zal meer in u gevonden worden, en geen geluid van de molen zal meer in u gehoord worden.”. Openbaring 18:22

Vandaag leven we in een wereld van geluid. Vooral jongeren lopen en fietsen over straat met oordopjes die de nieuwste hits tot een privé-concert maken. Joggers rennen door het bos op het ritme van de muziek, het schijnt prestatie verhogend te zijn. Winkelen kan niet meer zonder dat sfeermuziek de koper in de stemming brengt en tot kopen verleid. Natuurlijk staat er in huis een 5.1 of 7.1 surround geluidsinstallatie en ook onderweg in de auto klinkt de stem van de favoriete zanger of zangeres. En of dat alles nog niet genoeg is gaan we naar concerten, die soms meerdaagse evenementen zijn.

Natuurlijk zijn er ook musea. Alle soorten van kunst, figuratief, non-figuratief, worden geëxposeerd. Bedrijven plaatsen kunstwerken voor hun hoofdkantoren en er wordt in kunst belegd.

Deze dingen horen nog bij de ‘beschaving’ en de ‘cultuur’ van deze wereld. Maar ook het geluid van de molen zal niet meer gehoord worden. Dat wil zeggen dat er niet meer gewerkt zal worden. Geen bedrijvigheid zal er meer zijn in de zin van arbeid om in levensonderhoud te voorzien.

Niemand zal, wanneer Babylon geoordeeld wordt, nog enige kunst beoefenen. Want het is een kunst, een cultuur van beneden, van deze gevallen wereld. Het is de kunst en de cultuur van de zonen van Lamech, Jabal en Jubal. In Genesis 4:20 e.v. lezen we dat Jubal de vader is van degenen die de citer en de fluit bespelen. We horen van Tubal-Kaïn, de vader van alle smeden, die koper en ijzer bewerken. Deze van onderaf gebouwde cultuur, de door de boze geïnspireerde leefwijze, waarin het vlees gekoesterd wordt, zal verdwenen zijn. De breuk tussen het voorbijgaande en het komende kan niet treffender worden uitgedrukt.

Wij moeten ook beseffen dat we van de dingen hier op aarde niets kunnen behouden. We moeten bouwen aan en ons uitstrekken naar de dingen van de komende wereld. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is.