

23 maart

“En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen”

Openbaring 6:15

Als het niet zo ernstig zou zijn, zouden we de ironie ervan kunnen inzien. De rampen die bij het verbreken van het zesde zegel over de aarde razen, zullen een razernij onder de bewoners van de aarde afroepen. Er worden zeven groepen mensen genoemd. Deze groepen vertegenwoordigen alle ‘klassen’ van mensen.

De koningen der aarde wijzen op de regeringsleiders. Onder de groten mogen we wellicht de regeringen zien, zij die de parlementen vullen en de regelgeving maken.

Waar gesproken wordt over oversten over duizend, kunnen we wellicht de militair verantwoordelijken herkennen.

De rijken besturen de handel en de economie en de sterken hebben zo hun eigen invloed in de maatschappij. Het gaat om de elite, de beleidsmakers en wetgevers. Ironisch genoeg zijn zij het juist die dikwijls de waarschuwingen van de Here God negeren, het naderende oordeel van God als belachelijk afdoen en de gelovigen zwaar vervolgen.

Met elke slaaf en vrije worden dan ook de laatste en grootste groepen mensen bedoeld. De reactie van al deze mensen is er niet één van bekering of berouw, maar van paniek. Zij erkennen uiteindelijk dat ze met de Heilige God en met het Lam te doen hebben en toch zullen ze de antichrist toegewijd blijven. Daarmee wordt de profetie van Paulus vervuld. Hij schrijft in 2 Thessalonicenzen 2:11,12: “daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid” We zien hier ook de vervulling van wat in Jesaja 2:17,18 geschreven staat: “Dan wordt de verwaterheid der mensen neergebogen en de trots der mannen vernederd, en de HERE alleen is te dien dage verheven, en de afgoden zullen volkomen verdwijnen.”

Laten wij niet te snel oordelen, maar bewogen zijn met zoveel mensen die voor altijd verloren gaan. Het moet ons motiveren te getuigen, dwars tegen de tegenstand in, van die Ene door wie er leven is.