

21 augustus

“lading van paarden en wagens en van lichamen en van zielen van mensen”.

Openbaring 18:13 (11-19)

We vatten hier een wat groter gedeelte samen. De verzen 11-19 laten ons zien wat er allemaal onder het oordeel valt en daardoor wordt getroffen. Het is een wereld van handel. Het zijn materiële dingen waar de mensen hun hart en hand op hebben gezet. Het zijn bijna allemaal mooie dingen of zaken die we voor ons leven gewoon nodig hebben. Met de dingen zelf is in principe niets mis. Zelfs met rijkdom is in principe niets mis. De Bijbel kan heel positief spreken over welvaart. Salomo wordt onder andere geroemd vanwege zijn enorme rijkdom, ook de aartsvaders waren niet onbemiddeld.

Het punt voor de mens, daar waar het oordeel geveld wordt, is de houding van de mens ten aanzien van deze rijkdom. De Here Jezus leert ons in Lukas 12:33-35 “Verkoopt uw bezittingen om aalmoezen te geven. Maakt u beurzen, die niet oud worden, een schat, die nooit opraakt, in de hemelen, waar geen dief bij komt en geen mot ze schaadt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende”. De Here Jezus leert ons dat er belangrijker dingen zijn dan de materiële dingen. De mens zelf is belangrijker en waardevoller dan goud, zilver of edelgesteente. Het blijkt dat het in de wereld van Babylon anders ligt.

Wanneer we de opsomming volgen van zaken waarin wordt gehandeld, dan horen we ook “van lichamen en zielen van mensen”. Feitelijk komen die zelfs bijna achteraan in de opsomming. Het zijn berichten die we dagelijks in het nieuws horen. Over de hoofden van de mensen worden veel dingen besloten. Oorlogen worden verklaard zonder dat we het willen, maar we zijn wel de slachtoffers. Fabrieken en bedrijven worden verkocht en de werknemers komen op straat. De winst is belangrijker dan de mens, dat ervaren we alle dagen. Maar die stad van de mens, die cultuur van de mens zal vallen en verdwijnen. De mens die daarop zijn leven gezet heeft zal vol verbijstering toekijken.

Er zal rouw zijn en wanhoop, maar het zal onomkeerbaar gebeuren, in korte tijd, in één uur tijd. Want de Here God wil een andere wereld. En die wereld gaat komen, daar komt nu echt schot in.