

21 april

“En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; 21 en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.”

Openbaring 9:20-21

Het geweld en het leed dat over de aarde is gekomen is niet uit te drukken. Zoveel pijn dat mensen willen sterven. Het vreemde doet zich voor dat de dood is geweken. Vervolgens komt de dood via een andere plaag in een ongekende omvang. We zouden verwachten, dat mensen zich nu toch zullen bekeren en de grote God en Zijn Heiland om vergiffenis zullen smeken. Zeker wanneer daar het besef is dat dit van de Here God komt (Openbaring 6:16!) Niets blijkt minder waar te zijn, hoewel men weet dat dit oordeel en straf is, leven de mensen op oude voet verder.

Er worden vijf zondige handelingen gerubriceerd.

Men bleef afgoden aanbidden, misschien moet hier vooral aan materialisme worden gedacht. Dode dingen die mensen zelf maken worden aanbeden.

Vervolgens zien we dat de mensen zich niet bekeren van hun moorden. Het geweld blijft op aarde doorgaan.

Als derde zien we dat men de toverijen handhaaft. Hierbij moet worden opgemerkt dat het woord voor toverij vanuit het Grieks te maken heeft met drugs. Hoe dikwijls is de drug een poort naar het occulte, naar hekserij en dergelijke onreinheid.

De volgende rubriek spreekt van hoererij. Eigenlijk geeft dit woord niet goed weer wat er staat. Letterlijk staat er pornografie. Dat zouden, vanuit het Grieks gezien, allerlei onreine seksuele handelingen kunnen zijn.

Als laatste blijken de mensen diefstalig te blijven. Vandaag al zien we dat mensen steeds meer moeite met mijn en dijn hebben. De wereld die ons in dit gedeelte wordt geschilderd is niet fijn. Het begint steeds meer te lijken op de wereld van vlak voor de zondvloed maar dan zien we ook allerlei lijnen naar de wereld van Sodom en Gomorra. We herkennen veel, maar helaas geen bekering of berouw. Hoe zit dat eigenlijk bij ons?