

19 september

“En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf.”

Openbaring 19:12

Ogen zijn misschien wel het meest sprekende deel van ons lichaam. We kunnen veel aflezen aan de ogen. Niet alleen de dokter, die uit de kleur van de ogen bepaalde dingen aangaande onze gezondheid kan ontdekken. De ogen spreken ook iets uit van de gesteldheid van ons hart en laten iets van ons gemoed zien. Aan de ogen kunnen we aflezen of iemand blij is, maar ook droefheid spreekt uit de ogen. Zwaarmoedigheid of opgewektheid, de ogen kunnen het niet verhullen. Ook tederheid dan wel boosheid wordt verraden door de ogen. De ogen van sommige mensen staan flets, zoals van Lea, de vrouw van Jacob. Van andere mensen zijn de ogen stralend, zoals van Rachel, de lieveling van Jacob.

De ruiter op het witte paard heeft ogen als een vuurvlam. Ja, we zeggen wel eens, dat iemands ogen vuur spuwen. We zeggen ook wel eens als ogen konden doden. Boosheid en toorn wordt dus ook afgelezen aan de ogen. Deze ruiter heeft ogen als een vuurvlam. Dat klinkt en is ook onheilspellend. Wat is er gespot met Jezus. Die spot was er niet alleen tijdens Zijn leven op aarde, vooral in die laatste uren toen Hij gevangen was en gedood werd. Ook daarna, de spot en het lijden dat Zijn kinderen werd aangedaan beschouwde Hij als aan Hemzelf gedaan. “Saul, Saul waarom vervolgt gij Mij” (Handelingen 9:4), kreeg de vervolger als verwijt voorgelegd. Velen denken dat al de boosheid Gods kinderen aangedaan ongemerkt en ongestraft zal blijven, toch zullen zij daar niet zo makkelijk van afkomen. Er wordt gezinspeeld op de grote liefde van God, die is ook ongekend groot, maar onze heilige God zal uiteindelijk ook oordelen en straffen over alle ongerechtigheid. In Openbaring 6:16 lazen we al van de “toorn van het Lam”. Dat is opmerkelijk, een lam lijkt niets in zich te hebben dat duidt op boosheid of kracht. Het Lam van God is echter ook de leeuw van Juda. Hier zien we de ruiter op het witte paard, wat een indruk zal Hij maken wanneer Hij in die grote waardigheid komt.

Wanneer wij Hem zien als het Lam voor ons geslacht mogen we uitzien, zonder vrees maar in vol vertrouwen, naar dat, nu nog verborgen, maar grootse moment.