

17 november

“En de muur der stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen des Lams”

Openbaring 21:14

Het valt niet mee om in onze woorden en beelden te beschrijven hoe de stad en alles wat erbij hoort, eruitziet. Veel van de dingen van nu, maar toch totaal anders. Verrassend alles nieuw, maar toch ook weer vertrouwd. De stad is gebouwd op 12 fundamenten en op die funderingsstenen staan de namen van de twaalf apostelen.

Interessant is de vraag naar de namen van de twaalf apostelen. Petrus neemt in Handelingen 1 het initiatief en er wordt voor de opengevallen plaats van Judas een nieuwe man aangewezen. We horen van Mattias, maar opvallend genoeg komen we zijn naam nergens meer tegen in noch buiten de Bijbel, dit in tegenstelling tot de andere apostelen. We komen wel de naam van Paulus tegen, die zichzelf nadrukkelijk apostel noemt. Het lijkt soms wel alsof Paulus zichzelf steeds daarin moet bewijzen. Ik denk dat de naam van Paulus op één van die fundamenten zal staan. Hij immers is door de Here Jezus zelf geroepen.

Het is Paulus die aan de gemeente Efeze belangrijke dingen heeft geschreven, we lezen in Efeze 2:19-20: “Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is”. We zien zowel bij Paulus in Efeze, als ook bij Johannes op Patmos die beide grote groepen samengaan. De muur die scheiding maakte is helemaal afgebroken, daarvoor in de plaats zien we deze nieuwe stad. En hoe wonderlijk mooi, die nieuwe stad is een harmonieus geheel van de beide volken. De mensen van het oude- en het nieuwe verbond. Boven de fundamenten met de namen van de apostelen zien we immers de poorten met daarop de namen van de stammen van Israël.

We mogen bovendien beseffen dat we niet alleen te maken hebben met de twaalf stammen, maar ook met twaalf apostelen, die alle twaalf uit dit zelfde volk kwamen, evenals het Lam zelf. Israël, nu nog zo dikwijls verguist en vervolgd overkomt al die rampspoed omdat ze Gods verkoren instrument zijn waardoor wij toegang mogen en kunnen hebben tot die stad.