

16 oktober

“en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee”

Openbaring 20:8

De krachtige en door de Heer bewaakte vrede is tot enorme zegen voor de aarde en allen die daarop leven. Nooit eerder heeft de wereld zo'n lange onafgebroken tijd gehad waarin zowel het goede van de aarde als de heerlijkheid van God ontvangen werd. In die tijd zal Israël het volk zijn dat niet aan de staart maar aan het hoofd van de volken zal optrekken (Deuteronomium 28:13). Wanneer we de wereld politiek zien lijkt ons dat misschien onwaarschijnlijk. Het is echter juist de wereldpolitiek die deze profetie bevestigt.

De boosheid gericht tegen Israël en Jeruzalem is door de satan geïnspireerd. Dat heeft een bedoeling, Satan wil voorkomen dat Jeruzalem de hoofdstad van het Messiaanse rijk zal zijn en dat God Zijn belofte waar zal maken. Wanneer de satan gevangen zit kan hij Israël en Jeruzalem niet raken en mensen niet inspireren tot opstand en rebellie tegen God.

Satan wordt echter uit zijn gevangenis losgelaten. Waarom en waartoe is dat? Een gaatje in het bewakingssysteem? Ik denk dat de Here God hier een duidelijke bedoeling mee heeft. Na zo'n lange tijd vrede en veiligheid gekend te hebben en na zo'n lange tijd te hebben gezien wat een rechtvaardig en liefdevolle Heiland onze Heer is, wordt de mens beproefd. Wat heeft de mens geleerd? Is de mens veranderd? In de mens zaten altijd nog die kiemen van ongerechtigheid en zonde. Is de mens nu in staat trouw te blijven? Hoe dikwijls werd de geschiedenis van de zondeval belachelijk gemaakt. Zo'n eenvoudige test, dat kan niet waar geweest zijn. Waarom niet? Hier op het einde van de wereldgeschiedenis wordt de mens opnieuw getest.

Na duizend jaar de heerschappij van Christus zal die test niet moeilijk zijn? Waarom deze test? Uiteindelijk moet ieder mens kiezen voor Christus. Wij hebben de goede keus gedaan, de martelaren tijdens de grote verdrukking hebben de goede keus gedaan. Zullen de mensen na duizend jaar vrede de goede keus doen? Tot verbijstering zien we dat de massa's toch weer anders kiezen. Hoe is dat mogelijk? Laten we niet te snel oordelen. Hoe kiezen wij, iedere dag weer moeten we keuzes maken. Zijn dat de juiste keuzes?