

15 augustus

“En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte,”
Openbaring 18:2

Door sommige uitleggers wordt deze engel beschouwt als de Here Jezus zelf. We willen dat niet uitsluiten, maar het woordgebruik wijst toch niet helemaal in die richting. Er wordt namelijk gesproken van een andere engel. Let op het woord ‘andere’, het gaat dan om een andere van hetzelfde soort. Dat is niet een passende uitdrukking voor onze Here Jezus. Onze Heer is uniek.

Misschien herkennen we dezelfde engel die ook in Openbaring 14:8 al geroepen had dat Babylon is gevallen. Bijzondere kwaliteiten worden deze engel wel toegeschreven. Hij heeft grote macht, de aarde wordt door hem verlicht (vers 1) ook spreekt hij met sterke stem (vers 2). Dat laatste geeft aan dat deze engel niet genegeerd kan worden. Zijn stemvolume zal door ieder die leeft in die dagen, gehoord worden. Heel anders is het vandaag. In onze tijd gaan velen aan Gods woord voorbij of nog brutaler, het woord van God wordt niet alleen genegeerd maar weersproken. Het is niet waar wat er staat, zo zeggen velen. Andere verdraaien met mooi klinkende frasen de inhoud van de boodschap van heil, liefde en genade. Zo sluiten velen de oren voor de waarschuwingen in het woord van God. Paulus schrijft aan Efeze: “Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid”.

Wanneer de engel van Openbaring 18 spreekt zal ieder zijn sterke stem horen, maar dat zal geen evangelie meer zijn. Het oordeel klinkt over de bolwerken van Babylon. De reden voor het oordeel wordt glashelder, de stad is een woonplaats van duivelen en een schuilplaats van onreinheid. Ik schrik steeds meer, wanneer ik door de tv gids blader. Hoeveel programma's met occulte, duivelse boosheid worden er uitgezonden. Eerst moest alles getoond kunnen worden, pornografie in de smerigste vorm. Nu worden de grenzen naar de occulte onreinheid geopend. Het oordeel nadert, de engel is onderweg.

Willen wij vandaag luisteren naar de zachtmoedige influistering van Gods Geest en de woorden die voor ons in de Bijbel staan? Willen wij in heiliging leven, zonder die zal niemand de Here zien (Hebreeën 2:14)