

14 juli

“En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. 9 En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.”.

Openbaring 16:8, 9

Er vindt een opmerkelijke verschuiving plaats. Niet de aarde wordt overgoten met het gif uit de vierde schaal, ditmaal is de zon plaats van handeling. Wat kunnen we ons koesteren in de zon, de warmte kan ons heel behaaglijke gevoelens geven en we zijn blij wanneer de zon ons een beetje een bruin kleurtje geeft. De zon is ook verantwoordelijk voor de groei van het gewas, uiteindelijk de basis van onze welvaart.

Vandaag horen we over de opwarming van de aarde. Wetenschappers discussiëren over de oorzaken daarvan, CO₂ uitstoot en het verdwijnen van de ozonlaag zouden er de oorzaak van zijn, anderen hebben weer andere theorieën en spreken van zonnevlekken en cyclussen die de zon maakt waardoor er ijstijden ontstaan. Hebben we als mens echt zoveel invloed op het milieu dat we de temperatuur op aarde een graadje warmer kunnen zetten? Hier hebben we te maken met een ingrijpen van Godswege. Hij die de Schepper van hemel en aarde is, Hij alleen heeft de kracht om werkelijk invloed uit te oefenen op het milieu.

Het tempo ligt weer hoog, het is niet een geleidelijk proces. Sommigen mensen leggen deze reeks oordelen dikwijls zo uit. De dingen die gebeuren zouden samenhangen met ons misbruik van de aarde en haar grondstoffen. In iets meer dan een generatie putten we alle grondstoffen uit voor de heilige koe. Bijbels rentmeesterschap is in onze dagen ver te zoeken, toch denk ik dat in het opwarmen van de aarde, zoals hier beschreven, we de gevolgen van menselijk wanbeleid moeten zien. Dit is een oordeel en door middel van de vierde engel een actie van de Here God. De mensen die tegen die tijd op aarde zijn beseffen dat ook, men ziet er de hand van God in. Zij lasteren God erom. Hun lasteren is enkel maar een bewijs dat de oordelen rechtvaardig zijn. De weerstand tegen God blijkt zo groot dat men zich zelfs nu nog niet bekeerd. Hoe kan het zover komen met de mens?