

13 juni

“Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat..”.

Openbaring 14:4a

Onze samenleving schuift langzaam maar zeker alle normen en waarden ter zijde. Eens waren de normen en waarden die de Bijbel ons voorhoudt gemeengoed en leefden velen volgens die regels, ook al waren er misstanden. Maar die werden dan ook als zodanig gezien. Losbandigheid is vandaag de norm en perversiteit de moraal, heiligheid moet je zoeken. We zijn afgegleden tot een cultuur van Sodom en ik denk soms dat de mannen van Sodom blozend de andere kant op kijken als ze de dingen van onze wereld zouden zien.

De mens der wetteloosheid, de antichrist, is exponent van een wetteloze (goddeloze) mensheid. Midden in die duisternis zijn er de honderdvierenveertigduizend die helder en heilig stralen. Zij hebben zich niet met vrouwen bevlekt. Dat wil niet persé zeggen dat ze ongehuwd zijn, maar wel dat hun huwelijk heilig is en vooral, zoals we van de apostel Paulus leren, betekent dit dat ze geestelijk rein zijn. Overspel en hoererij is in de Bijbel dikwijls gelijk aan afgoderij. De mannen hebben aan de afgoderij die de beide beesten eisten niet deelgenomen. Zien we daar niet een oproep aan ons om heilig te leven? Zeker moeten we waar het de seksualiteit betreft en waar het gaat om het dienen van God, in alle situaties, heiligheid nastreven. We lezen dat zij het Lam volgen waar Hij ook heengaat.

We zien dus een zeer getrouw en toegewijd leger dat volkomen loyaal is aan haar Heer en Heiland. Dat is feitelijk iets wat de Here Jezus altijd gevraagd heeft. In Mattheüs 16:24 stelt Hij als voorwaarde: “Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij”. Ergens anders leert de Here Jezus dat we geen twee heren kunnen dienen. Ook wij willen de Here Jezus trouw volgen, Hem alleen dienen, eren en volgen. Het kan zijn en zal steeds meer zo zijn dat de wereld dat niet begrijpt en dat net als in de dagen van Lot de mannen van de stad opdringen om ons tot hun vuil spel te bewegen. Laten we goed onthouden, zonder heiliging kan niemand de Here zien (Hebreeën 12:14).