

11 november

“Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood”
Openbaring 21:8

Tegenover de overwinnaars, aan wie zulke geweldige dingen beloofd zijn, staan ook heel andere mensen. In onze wereld leven die verschillende groepen naast en door elkaar. Dat maakt het voor ons die geloven dikwijls zo moeilijk. Je kunt zelfs menen onder broeders te verkeren, maar in werkelijkheid zijn het geen broeders van je. In 2 Corinthe 11:26 schrijft Paulus zelfs over gevaar van valse broeders. We zullen dus altijd waakzaam moeten zijn. Het woord van God is daarin onze Gids en de toetssteen waaraan we alle dingen moeten normeren.

Straks, wanneer die nieuwe hemel en aarde gekomen zijn en we mogen wonen in het nieuwe Jeruzalem zal dat dubbele er niet meer wezen. Hier lezen we het duidelijk: “Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel”. Dit is dus echt een serieuze waarschuwing. Er zullen mensen worden buitengesloten, niet op grond van onze subjectieve gevoelens van sympathie, maar op grond van de heilige standaard van God. Wie moeten geschaard worden onder de lafhartigen? Eigenlijk staat er de ‘banging’. In tegenstelling tot de overwinnaars, moeten we hier wellicht denken aan mensen die door de moeite en zorg die hen als gelovigen dikwijls wacht, afhaken. De Here Jezus spreekt in de gelijkenis van de zaaier in Mattheüs 13 over de opbrengst van het zaad. De opbrengst valt nogal tegen.

Dan zijn er de ongelovigen. Dat zijn mensen die het evangelie wel kennen, maar het gewoon niet (willen) geloven of aannemen. Hier zien we waar de hoogmoed en de arrogantie van mensen toe leiden kan. Ze zijn er altijd geweest die heel bewust de genade afwezen. Hier worden zij afgewezen, de Schepper aller dingen wil hun God niet zijn.

Verder zijn er ook de slechteriken. Ze zijn er in soorten en maten. “De verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood”. Dit staat in scherp contrast met wat de overwinnaars zullen beërven. Wat is uw deel?

