

10 april

“En de eerste blies de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde.”
Openbaring 8:7

Je zou het eigenlijk liever overslaan, die zeven bazuinen. Liever niet aan denken. Veel mensen, ook in de kerken, bedrijven hier dikwijls struisvogelpolitiek. Men negeert gewoon deze gedeelten of men argumenteert het naar het verleden, alsof dit allemaal al gebeurd zou zijn. De werkelijkheid is anders. Het zijn gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden. Het hoort bij al die dingen, die nog openbaar moeten worden. De Openbaring is ons niet voor niets gegeven. Alle woorden zijn ernstige waarschuwingen, we moeten ze niet negeren, ze moeten ter harte worden genomen.

Hagel wordt in de Bijbel dikwijls verbonden met goddelijke oordelen (Exodus 9:13-25; Job 38:22-23). Hetzelfde kunnen we zeggen voor vuur (Genesis 19:24; Psalm 1:6; Ezechiël 38:22). Nu zien we deze beide oordeelselementen vermengd met bloed. Dat is een afschuwelijke combinatie. De oorzaak van dit alles wordt niet genoemd, maar is logisch af te leiden van het voorgaande. Daar werd gesproken over aardbevingen. Wanneer een vulkaan haar lava uitspuugt dan is dat bloedrood van kleur en wanneer haar as in de atmosfeer geblazen wordt dan kan dat enorme stormen tot gevolg hebben, inderdaad met hagel. Feitelijk blijft het zoeken naar de precieze betekenis van deze dingen. Wat wel duidelijk is en dat is meer dan voldoende om te beseffen, dat deze eerste bazuin een vreselijk lot over de aarde werpt.

Wie kan de goede woorden vinden die beschrijven, waardoor het derde deel van aarde verbrandt, het derde deel van de bomen en het derde deel van het gras. Wat maakt het uit voor ons de precieze oorzaken van dergelijke catastrofes te weten. Ondertussen moeten we niet vergeten dat de honderdvierenveertigduizend geselecteerden uit Israël de wereld doortrekken met het getuigenis van de Here God. Zij verkondigen midden in deze nood, altijd nog hoop. Wij leren daaruit, dat te midden van alles wat is, er ook nog hoop is. Wat doen we ermee?