

9 juli

“En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.”

Openbaring 16:2

Natuurlijk wordt er door bijbeluitleggers nagedacht over de betekenis van het uitgieten van de schalen. Dan wordt er gediscussieerd over de betekenis. De eerst gestelde vraag is dan meestal: moeten we dit alles letterlijk nemen of symbolisch verstaan? Dat laatste heeft lange tijd de voorkeur gehad. Het sympathieke van een symbolische uitleg is dat je de verklaring kunt manipuleren. Je kunt aan het symbool ‘het uitgieten van de schaal’ verschillende betekenissen geven, bedenk zelf maar iets! Langs symbolische weg kun je dingen verzwaren of juist van de ernst afnemen.

Wanneer je van de letterlijke betekenis uitgaat en gelooft dat er inderdaad een engel met een schaal op pad gaat en die leeg stort op de aarde, roept ook dat vragen op. De aarde is rond, waar komt de inhoud neer? Kunnen we zien of voelen dat de inhoud als een soort van regen op mensen neerdaalt? Hoe zinvol is dat allemaal? Johannes beschrijft wat hij ziet en hoort. Wanneer we bedenken dat Mozes de tabernakel moest vervaardigen naar het voorbeeld dat hem getoond was, dan is ook dat een getrouw beeld van de werkelijkheid. Zo mogen we geloven dat de dingen zijn zoals Johannes ze beschrijft.

Er worden ook pogingen gedaan om de gezwollen te verklaren. Juist omdat er gesproken wordt over ‘het merkteken van het beest’, denken sommigen dat de geïmplanteerde chip, die ze als merkteken veronderstellen, gaat lekken of anderszins de boosaardige gezwollen veroorzaakt. Op die manier kunnen we natuurlijk spannend en vol sensatie het laatste bijbelboek verklaren, ondertussen vergeten we dan de kern van de boodschap en die is vreselijk. Het enige zinvolle dat we met zekerheid kunnen zeggen is dat er een relatie is tussen de mensen die de gezwollen krijgen en het volgen van het beest. Zijn merkteken immers dragen zij. De onreine aanbidding van het beeld van het beest brengt onreine gezwollen over de mens. Naar de letterlijke vertaling zullen het stinkende en etterende wonden zijn.

Laten we in geest en in waarheid (Johannes 4:23) onze God aanbidden, Hij zal ons daarop Zijn zegen geven.