

2 oktober

“En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden”

Openbaring 19:20

De beide hier genoemde personen waren we al eerder tegengekomen. Hun daden waren tot op het bot godslasterlijk, vol van vuilheid en onreinheid. Zij spraken woorden tegen de Allerhoogste (Openbaring 13:5). Zij fungeren als de hogepriesters van de eindtijd en gaan de wereldbevolking voor in het dienen van de satan. Kenmerkend is dat zij in staat waren door middel van tekenen de wereldbevolking te misleiden. Het is alsof in hun activiteiten een aantal profetieën van niemand minder dan de Here Jezus zelf tot vervulling komen. Hij had voorzeggd dat er iemand in zijn eigen naam komen zou, dus niet zoals de Here Jezus in de naam van de Here God, die persoon zou men aannemen (Johannes 5:43).

De Here Jezus had ook gezegd dat een boos en overspelig geslacht tekenen verlangt (Mattheüs 12:39 en 16:4). Het teken van Jona, drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde, waarna de Here vol van macht verrijzen zou, werd en wordt door velen genegeerd. Ook had de Here Jezus een heel ernstig woord laten klinken, dat we in Mattheüs 7:22, 23 opgetekend zien: “Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid”.

Vandaag leven we in een wereld waar voortdurend gezocht wordt naar en geroepen wordt om een wonder. Het miraculeuze is in. We zien dat niet alleen in de wereld van het occulte en onreine. Heel dikwijls horen we en zien we ook dat er binnen de muren van kerken een hang is naar het bijzondere. We lezen soms dat er opstandingen uit de dood geclaimd worden. Van het beest weten we dat het, als ten dode toe, gewond zal zijn en daarvan zal herstellen (Openbaring 13:3, 14). Alles wordt rijp gemaakt voor de openbaring van het beest en de valse profeet. Zij gaan vooraf aan de openbaring van onze Here Jezus Christus. Hij is triomfator en komt met grote macht.